

## De allereerste opdracht van mijn leerlingen in MAVO 1



Week 1. Es geht los! Na de eerste les kunnen alle leerlingen zich voorstellen in het Duits. Naam, leeftijd, woonplaats. Ze moeten het thuis natuurlijk meteen laten horen. In de tweede week krijgen ze een Sprechblase en gaan hun eerste zinnetjes opschrijven.

**Ich heiße Thomas. Ich bin zwölf Jahre alt. Ich wohne in Nuenen.**

Les na les leren we weer nieuwe zinnetjes over Geschwister, Lieblingsessen, Sport, Hobby, Haustiere. We zoeken in het boek, op Pinterest, in luisteroefeningetjes, op verpakkingen van producten (ja, ik winkel graag in de Real in Heinsberg en in de klas staat een grote boodschappentas voor als we winkeltje spelen)), overal waar we maar kunnen. Onze database wordt steeds uitgebreider. De Sprechblase wordt dan dus weer aangevuld met nieuwe info.

**Mein Hund heißt Ringo. Er ist lieb. Meine Schwester ist 10 Jahre alt. Ich liebe Pizza.**



De Sprechblase wordt ook vaak voorgelezen. We leren uitspraak. Leerlingen geven positieve feedback aan elkaar. Op den duur kunnen ze hun verhaal dromen. Duits spreken is dan ook niet eng maar heel leuk en heel gewoon. Ook de lessen waarin we hieraan werken zijn erg gezellig. Stiften, plakken, schaar, plaatjes, muziek en iets lekkers krijgen van de juf.

De Sprechblase is na een poos goed gevuld. Tijd voor het vervolg -> de vlog.

Logisch vervolg want de info hebben de kinderen al, spreken durven ze. Nu nog filmen. Thuis of op locatie.

Mijn allermooiste vlog kwam 2 jaar geleden van Bram.

Bram, net als ik fervent PSV fan, had gevlogd bij het stadion in Eindhoven. Hoe bijzonder, zo gaaf!

Daar word ik zo blij van!

Wat een heerlijk beroep.

**Helmi Deelen**

**Nuenens College**